

EEN WEEKBLAD MET MICKEY EN KUIFJE



# POP



**Nr. 43** 24 okt. 1964

35 ct. p.w. losse nrs.

45 ct. België 7 fr.



# HALLO, beste vrienden!

**L**IJKT het je ook niet heerlijk om zomaar in de lucht een eind weg te vallen, te zweven en te buitelen? Stel je eens voor dat je op een hoogte van 5 km uit een vliegtuig springt; dan kun je ongeveer anderhalve minuut met een duizelingwekkende vaart naar de begane grond suizen en intussen eens bekijken hoe de aarde er, van bovenaf gezien, uitziet. Maar dan... ná die anderhalve minuut... ho! Wacht even! Er bestaat ook nog zoiets als een parachute! Na je „vrije val“, zoals dat in vaktermen heet, trek je op een hoogte rond de 500 m, aan een koord en de parachute ontvouwt zich boven je hoofd, tot hij lijkt op een enorm, bolgeblazen regenscherm, waaraan je heen en weer bungelend, na een goede val weer met je beide benen op de grond terecht komt. Wat een avontuur! Maar vóór je zover bent dat je een sprong mag maken van een paar honderd meter, laat staan eentje van een paar kilometer, moet je nog heel wat leren. Daarover kun je meer lezen op pagina 15 en volgende.

Op pagina 26 begint ons nieuwe stripverhaal **HET GEHEIM VAN DE GROTE PIRAMIDE**, en als je een beetje tussen de regels door kunt lezen, merk je al gauw dat er van de rustige vakantie van professor Mortimer niet veel terecht zal komen. Nóg iets nieuws! Eén hele pagina vol puzzels.



## VOOR PIETERE **PEP** PUZZELAARS

### REGEL JE TEMPO

Je weet natuurlijk wel dat echte motorrenners niet in het wilde weg zo hard mogelijk rijden, maar dat zij hun tempo goed moeten regelen.

Redactie Pep, Postbus 1444, Amsterdam. Schrijf in de linkerbovenhoek aan de adreszijde van de briefkaart: *Pep-prijsvraag nr. 43.*

Dat moet jij ook doen als je deze puzzel oplost. Als je probeert deze puzzel te haastig op te lossen, kom je er niet uit. Je hoeft maar een paar vakjes in te vullen, maar je moet even afremmen, anders vliegen je gedachten uit de bocht.

Drie dingen op de tekening zijn genummerd. Probeer de woorden ervoor te vinden en vul ze in op het schema. Als je het goed hebt gedaan, vormen die drie ingevulde woorden de naam van instrumentjes die bij een Spaanse dans horen.

Schrijf dat woord op een briefkaart en stuur deze vóór 29 oktober naar



Na 'n geslaagde sprong uit het vliegtuig belandt deze militaire parachutist veilig op de begane grond.

Er is wel een hoop plezier aan te beleven, maar prijzen zijn er niet aan verbonden, dus zend ons géén oplossingen toe! Doe je best en veel succes!

Oplossing prijsvraag 41: B-G-A-E-F-D-C.

### PRIJZEN

1e prijs: een prachtig polshorloge; 2e prijs: een kleinbeeld camera; 3e prijs: een compleet tafeltennisstel; 4e prijs: een kruiswoordspel; 20 troostprijzen: een grote gekleurde speelbal.

### DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG NR. 36 ZIJN:

1e prijs: Reindert Stins, Th. Rijkersstr. 57, Den Helder; 2e prijs: Alda Hansen, Heinsbergerweg 26, Melick, L.; 3e prijs: Kinderen v. d. Kolk, Oranjelaan 72, Puttershoek; 4e prijs: Henkie en Andries Abbing, Esweg 4, Zweeloo, Dr. De winnaars van een troostprijs krijgen deze, zonder dat hun naam in Pep komt te staan, thuis gestuurd.

## FLIPPIE FLINK





door Franquin







# MICHEL VAILLANT *in*

Juist als de Vaillante „Le Mans“ voor de pits stopt, komt de kleine groep journalisten het circuit opgereden.

IN ORDE, MAURO!  
ZET DE MOTOR  
MAAR AF!

VROOP  
VROOP  
VROOP



Fantastisch! En probeer je ons wijs te maken, dat deze sierlijke carrosserie door een paar jongens is ontworpen?

Inderdaad! Dit is de schepping van de gebroeders Van der Stricht uit Gent. De twee jongens stuurden verschillende ontwerpen in en ik verzeker je dat er bij zijn, die getuigen van smaak en technisch inzicht.



We wilden eerst de motor achterin bouwen, of in het midden. Maar eigenlijk ging dat niet zo goed bij een sportwagen met een grote cilinderinhoud. Uiteindelijk hebben we hem voorin gemonteerd.



Hoeveel is de inhoud?

Eh...? Drie liter.



Denk je kans te hebben?

Wat voor ploegen komen er? Hoeveel wagens...?

Rij je met je broer? Met Warson?

**VREDESTEIN**  
banden



Waarschijnlijk rijdt ik met Steve. Lucien Bianchi en Claude Dubois starten met de Vaillante van de nationale Belgische ploeg. Wie de teamgenoot van mijn broer wordt, is niet bekend. Excuseer ons, heren, we moeten weg!

Aha, ze beginnen!



Staat de wagen klaar? Opstellen dan maar, heren!





Er hangt een waas van geheimzinnigheid rond de nieuwe Vaillantes. Op de baan van Le Mans worden modellen getoond, maar... het zijn niet de wagens die in de 24-uurs rit meedoen; dié zijn in Nederland. En dus gaat de pers... op naar Zandvoort!

# DE 13 IS AAN START!





HOEZO, GRAPJES? Weet je dan niet dat een goede start zeer belangrijk is, zeker bij de 24-uren van Le Mans? Als je een slechte coureur vóór je krijgt, die iets sneller start, gaat dat je een hoop tijd kosten!



Over Michel maken we ons geen zorgen. Met Moss is hij de snelste renner bij het vertrek. Het is noodzakelijk dat alle Vaillantrenners snel zijn. Ze kunnen dan meteen de kop nemen.



Het is een kwestie van seconden. De coureurs moeten het steeds beter doen. En dan niet zoals laatst de Belg, die op zekere dag in zijn wagen sprong en met zijn been achter het stuur kwam te zitten. Niet goed voor een snelle start!



U hebt gelijk, maar kunt U deze training niet uitstellen?

U hebt ze nu lang genoeg voor de gek gehouden. We zullen ze iets laten zien!



Zo, mijn helm vast opzetten....



... handschoenen aan.



Heren, opgelet! Michel te zien rijden, is een waar genoegen!



Michel zit achter het stuur. Dit is een plechtig ogenblik. Hij is steeds een beetje onder de indruk wanneer hij een nieuwe wagen moet rijden.

Ik moest er maar voor zorgen dat die nieuwsgierige journalisten niet teleurgesteld naar huis gaan straks. Ik móet met m'n broer de 24 uren van Le Mans winnen. Voor mij gaat het er om spannen deze keer.



Zo is het moment gekomen waarop iedereen heeft gewacht...



En terwijl Michel de bocht ingaat ....



... rennen de reporters naar de tweede bocht, achter de pits, om te zien hoe Michel die zal nemen. Daar is de wagen al en ....



Fantastisch! Als hij uit de bocht komt, heeft hij de wagen al in de juiste richting!

Hij week niet af van de ideale lijn. Hij rukte niet aan het stuur. Hoe bestaat het?

Van Michel Vaillant kun je niet anders verwachten!



En ongeveer een minuut daarna...

Daar is hij! Ik neem de tijd op!



© 1964 Editions Lombard



Het geheim van de Vaillantfabriek wordt openbaar gemaakt!



# ZORRO

CAPITAN DON LOPEZ HEEFT NAMENS DE PLAATSVERVANGENDE ONDERKONING EXTRA BELASTING GEEÏST, OOK VAN DON DIEGO, ER ONTSTAAT EEN REL EN DON LOPEZ ZET DE OPSTANDIGE BEVOLKING GEVANGEN. 'S AVONDS HET BELASTINGGELD UIT DE GELDKOETS. DE KOETS KOMT TERUG, MAAR HET ZAND ONDER HET DUNNE LAAGJE GELD WORDT NIET OPGEMERKT...

... MAAR MORGEN- OCHTEND GAAN WE DE HELE BUURT UITKAMMEN! WE ZULLEN ZE KRIJGEN!



VANNACHT VINDEN WE ZE NOOIT... ZE ZIJN NATUURLIJK DE BOSSEN INGEVLUCHT...



EN DAT SMOESJE VAN JOU OVER DIE ZORRO WAS EEN LIST OM ONS AF TE LEIDEN!



AHA, BERNARDO, IK ZIE DAT HET JE GELUKT IS! GOED WERK!



DE AFGEZANT VAN DE ONDERKONING ZAL MORGEN NATUURLIJK DE HELE OMGEVING DOORZOEKEN OM JULLIE WEER TE PAKKEN TE KRIJGEN. WE MOETEN HEM VOOR ZIJN!



IK HEB VIJF MANNEN NODIG. DE REST KAN HIER EEN SLAAPPLAATS MAKEN EN WACHTEN TOT IK TERUG KOM. JIJ EN JIJ EN PEDRO, LOUIS EN CARLOS!



LUISTER; JULLIE GAAN DE HACIENDA'S LANGS, DE ANDERE DRIE PROBEREN DE PUEBLO BINNEN TE KOMEN...



... EN GAAN BIJ IEDEREEN HOREN OF EN HOEVEEL BELASTINGGELD ER AL BETAALD IS. WIE BETAALD HEEFT, KRIJGT ZIJN GELD TERUG - HIER HEBBEN JULLIE DE GELDZAKKEN - WIE NIET BETAALD HEEFT, DAAR SCHRIJF JE VAN OP HOEVEEL GELD ZE VERSCHULDIGD ZIJN. KOM BIJ MIJ TERUG MET DE NAMEN VAN DIE MENSEN EN DE REST VAN HET GELD...



EN ZO SLUIPEN 'S NACHTS GEHEIMZINNIGE FIGUREN DOOR DE PUEBLO EN LANGS DE HACIENDA'S...



DE VOLGENDE OCHTEND, IN DE CUARTEL...

ALLEMAAL KLAAR? VIJF LANSIERS BLIJVEN HIER OM DE KOETS TE BEWAKEN, DE REST GAAT MET MIJ MEE DE GEVANGENEN ZOEKEN!









© 1964 Walt Disney Productions

ENDE.





## BOB SPAAK op zijn sport praatstoel

**D**E Olympische Spelen, het grote feest der amateurs, zijn weer op een oor na gevild. Je mag zelf beoordelen of het een mooi feest is geweest. Misschien zeg je „ja”, misschien zeg je „nee, 't viel me tegen”. Goed, de amateurs hebben hun geweldig grote wedstrijden gehad, al zijn er in en om Tokio dan ook niet allemaal zuivere amateurs aan de start gekomen. Tegenwoordig betekent aan wedstrijd-sport doen (tenminste, als je iets wilt presteren), dat je ontstellend veel moet trainen, zeg maar dagelijks. Gewoonlijk is het zo, dat je de uren die je voor je werk nodig hebt, niet voor je training kunt gebruiken en daar zit 'm dan vaak de moeilijkheid. Omdat niemand helaas zonder geld kan leven, is men dan wel verplicht de sport-mensen een beetje te helpen, dat wil zeggen: ze wat minder te laten werken, maar toch aan hun salaris te laten komen en dan is iemand al gauw geen echte, pure amateur meer.

Dat betekent niet dat zo iemand dan meteen **professional** is, sportman voor zijn beroep; al moet ik toegeven dat sommige amateurs aardig kunnen rondkomen zonder aan iets anders te doen dan sport, maar daarover praten we vandaag niet. Toch wil ik het ditmaal wel even over „profs” hebben, over mensen dus die sport beoefenen tegen betaling. We gaan naar Groot-Brittannië en nu denk je natuurlijk meteen aan de voetballers, maar dat is dan toch verkeerd gedacht. Engelsen en Schotten, die, zoals je wel weet, de sport zo'n beetje hebben „uitgevonden”, houden heel aparte wedstrijden, waarin soms een aardig centje te verdienen is. Ik denk bijv. aan de **Grasmere Sports**. Grasmere is een dorp bij een meer in Westmorland. Zoek maar op, op je kaart. Wat voor wedstrijden dan, wil je weten. Nou, daar is zo iets bij als **tegen een heuvel op klauteren**. Nee, geen bergbeklimmen; gewoon zo hard mogelijk lopen tegen een werkelijk flinke heuvel op, die zo'n kleine 200 meter hoog is. De finish is dus boven! Naar beneden zou heel wat makkelijker gaan, hoewel je dan altijd weer moet oppassen dat je niet over de kop slaat... De jongens die de klimduinen aan de kust (bij Groet bijv.) weleens zijn afgehold, zullen dat wel weten. Zo'n wedstrijd bergopwaarts is natuurlijk een heel zware onderneming, dat ga je, hoe hoger je komt, in je benen voelen. Nu zijn de lui in die omgeving wel aan zulke karweitjes gewend. 't Zijn vaak landarbeiders, schaapherders en dergelijke mensen die aan zulke wedstrijden meedoen. Voor hen is dat klimmen en dalen niets ongewoons, want in hun werk moeten ze het vaak doen en ze hebben dan ook sterke benen. De winst in deze wedstrijd wordt beloond met een prijs van £ 20,



ER  
IS  
GELD  
TE  
VERDIENEN!

ofte wel ongeveer 200 gulden. Maar er zijn ook andere wedstrijden: sprints, hoog- en verspringen, windhondenrennen, nou ja, noem maar op. De sprint over 100 yards (een yard is ruim 91

cm) levert de winnaar een prijs op van ongeveer 700 gulden. Als je nu nagaat dat zo'n winnaar beslist niet langer dan een seconde of 10 onderweg is, dan zul je toe moeten geven dat dat sommetje van 700 gulden gauw verdiend is. Er zijn heel wat mensen die er een maand en nog wel langer over moeten doen. Ik zei je al dat er veel publiek komt kijken. Niet alleen kijken, ook wedden. Nou ja, daar zijn het Engelsen voor. Die wedden op alles!

Wedstrijden als deze worden overal in Engeland en Schotland gehouden, net als bij ons in de winter de kortebaantwedstrijden, waarin je, tot voor kort, ook een aardige cent bijeen kon rijden. Je moet vooral niet denken dat aan deze wedstrijden alleen maar tweedetrangsatleten meedoen. Geen sprake van, er zijn werkelijk heel snelle jongens bij, die zich gerust zouden kunnen meten met de bekende lopers en die ook begrijpen dat je hard moet trainen wil je met succes uit de races komen. Ach, er zijn veel méér wedstrijden-omgeld die we bij ons helemaal niet kennen. Neem bijv. het paalwerpen. De atleten die daaraan deelnemen, moeten een vele meters lange paal, die heel zwaar is en ook moeilijk in evenwicht te houden, zo ver mogelijk wegwerpen. Er zijn wedstrijden in het paalklimmen, in het boomzagen, in het omhakken van bomen (en geen dunne natuurlijk), enfin, er wordt in landen als Engeland, Schotland, Ierland, Australië en de Verenigde Staten van Noord-Amerika veel meer aan sport gedaan dan je in de krant leest. Daar kun je in een race wel eens duizend of een paar duizend gulden verdienen. Maar dan moet je verschrikkelijk snel zijn, minstens zo snel als een Olympische kampioen. Natuurlijk, de grote roem is voor de winnaars van de Olympische wedstrijden, maar ik kan je de verzekering geven dat hun gouden plak (hoe trots ze er ook op zullen zijn) maar een klein deel waard is van de prijzen die men in Australië aan de beroepslopers biedt. En je kunt je misschien voorstellen dat zo'n prof, die voor zijn sport ook heel wat over moet hebben, de voorkeur geeft aan een volle portemonnee boven een prijzenkast vol bekens en medailles. 't Klinkt in onze oren alleen een beetje vreemd wanneer iemand, gevraagd naar z'n beroep zegt: „Ik loop hard.” Of: „Ik smijt met palen.” Nou ja, 't is ook niet zozeer een vak als wel een aardige besteding van de vrije tijd. Héél aardig zelfs. Als wij in onze vrije tijd wat willen doen, **kost** het altijd geld en die lui houden er een vet spaarvarken (of zelfs een bankrekening) aan over. Heel handig!





# PORKIE

door Gies





JAMMER  
DAT IK NIE ZON  
RADAR-APPARAAT  
HEB ALS DE VLEERMU-  
ZEN... DE MIST WORDT  
STEDS DIKKER...

WAAR  
ZIT DAT  
KONIJN?

DE MIST TREKT  
AL WAT OP!

EN DAT  
NOEMEN ZE  
ZOMER.

OCH, WAT  
EEN LEUK V.S.JE.

?

WAT? EEN VIS?!!

WOEPS!!

HÉ, HÉ! IK DACHT OOK AL, DIT  
IS GEEN ZOMER MEER! IK WAN-  
DELDE OP DE BODEM VAN DIE  
SLOOT... EN IK HEB AL ZON  
HEKEL AAN WATER!

NOU IS DE MIST WEG,  
MAAR HET KONIJN  
OOK.

IK ZAL HEM  
VINDEN!

FANTASTISCH!  
BINNEN DE MINUUT  
WEEET IK WAAR DAT KO-  
NIJN ZICH SCHUILHOUDT!

VREEMD, DAT  
DE KRISTALLEN BOL  
ZO DONKER S...

IK BEN ERVAN OVER-  
TUIGD, DAT DIE KRISTAL-  
LEN BOL ALLES ZAL...

OPHELDEREN!

BOEM!

IK GA VERHUZEN.  
IK HOOP ALLEEN DAT ER  
N KONIJNVA GEEN KO-  
NIJNEN ZIJN...







# DIEP DUIKEN OP HET DROGE

Op het moment van het vertrek van de man, die op vijf honderd meter boven de aarde de sport beoefent, is het nog maar vijf kilometer naar het oosten van de aarde. Het toestel nu hangt op een hoogte van 5000 voet, vijftienhonderd meter, van de aarde. Terwijl hij gas terugkrijgt, gaf hij een signaal aan de man achter hem, die zich nu op de laatste cockpit wreef en zich op de laatste vlucht werkte. Hij keek naar de vloot, die lichtte en een klein omhoog stak. Toen hij een stap achteruit, in het nieuw, en hij sprak de zijn armen en benen, zijn hij kwam omhoog, terwijl hij met weg kwam van het vliegtuig.

De man, die op vijf honderd meter boven de aarde de sport beoefent, is nu in Nederland nog geen honderd kilometer van de aarde, maar die in het Engelse land, die honderd kilometer van de aarde is.

De man, die op vijf honderd meter boven de aarde de sport beoefent, is nu in Nederland nog geen honderd kilometer van de aarde, maar die in het Engelse land, die honderd kilometer van de aarde is.







vlucht veel soepeler verloopt. De ballon van Garnerin was nog niet los van het mandje, of hij sprong uit elkaar. In 1912 dook de Amerikaanse kapitein Berry boven Saint Louis uit zijn tweedekker. Hij kwam omlaag zeilen aan de parachute, die hij opgevouwen in de romp van het toestel had meegevoerd. Een jaar daarna presteerde de Fransman Pégoud hetzelfde. Hij had zijn valschermboven op de romp van zijn Blériot eendekker uitgespreid. Tijdens de eerste wereldoorlog hebben parachutes de levens van honderden vliegers gered, maar niet alléén van vliegers. Hoewel vrijwel vanaf het begin van de oorlog het vliegtuig gebruikt werd als verkenners, dus om verdachte bewegingen van de vijand op te sporen en door te geven, hing er rond de loopgraven een aanzienlijk aantal ballons, die met een kabel aan de grond vastzaten. In het mandje onder zo'n ballon zat altijd een waarnemer, die de hele dag naar de vijandelijke linies tuurde. Het was voor de tegenpartij — hoewel die na-

Links: Terwijl het sportvliegtuigje, hangend aan zijn propeller, klimt, zien de twee parachutisten de aarde onder hen vager worden. Onder: Een ruk aan het koord, meer is er niet nodig om de parachute op te laten bollen in de lucht en te doen dalen.

welijks niet helemaal wil opengaan, zodat de man er onder véél te hard op de grond terecht kwam en misschien een been heeft gebroken of zo iets? Nou, de kans dat de hoofdparachute, die de sky-diver op zijn rug draagt, zich niet ontplooit, is misschien één op de duizend, één op de tienduizend. Mocht dat gebeuren, dan heeft hij altijd nog zijn reserveparachute op zijn buik hangen, en een weigering van allebei is tot nu toe nog nooit voorgekomen. Wat dat staartwiel betreft: niet elk vliegtuig is geschikt om er parachutisten uit te laten springen. Een toestel met een neuswiel is natuurlijk veiliger dan een met een staartwiel, zeker als dat staartwiel niet op de een of andere manier geborgen is. En als de parachute niet helemaal wil opengaan, als hij een „toorts” vormt, zoals dat genoemd wordt, hoeft er nog niets verschrikkelijks te gebeuren. Door met de koorden te werken, kan men hem tot volledige ontplooiing brengen en als dat niet lukt, is er nog altijd de reserveparachute. Nee, sky-diving is een veilige sport, zo veilig zelfs, dat de beoefenaars van deze sport niet eens een verhoogde premie voor een levensverzekering hoeven te betalen. Integendeel: in Amerika zijn er verzekeringsmaatschappijen die deze mensen minder laten betalen dan een vertegenwoordiger of een kantoorbediende! Dat is niet zo vreemd als het lijkt. Want behalve dat hieruit duidelijk blijkt hoe veilig de sport is, wordt ook rekening gehouden met het feit dat een sky-diver een geoefend sportman is, die zijn conditie op peil houdt, een behoorlijk ontwikkeld reactievermogen bezit, zelfvertrouwen, en koelbloedig elke situatie kan beoordelen en weet wat er gedaan moet worden.

Zo is het niet opengaan van de hoofdparachute, wat Jacques Dubourg bij zijn zeshonderd sprongen twee keer is overkomen, ongeveer te vergelijken met een auto die in een slip raakt. Als je maar weet wat je moet doen en hoe je het moet doen, hoeft er geen enkel gevaar in te schuilen.

Leonardo da Vinci, schilder en uitvinder en wat al niet meer, is waarschijnlijk de eerste geweest die iets ontworpen heeft dat op een valschermbloek leek. Kleine modelletjes maakte hij, die hij uit het raam gooide, waarna zij statig en langzaam naar de grond zweefden. Zéér tot verontrusting van de bevolking, omdat — volgens deze — wat viel, ook inderdaad moest vallen en met een smak op de grond terecht moest komen. Die valschermpjes, dat was werk van de duivel, schreeuwden zij, en een vermetele boer prikte er een met zijn riek uit de lucht en dreef die diep de grond in. De eerste echte parachute was op 27 oktober van het jaar 1797 te zien, 's avonds bij half zes. André Jacques Garnerin was met een ballon opgestegen uit een park in Parijs. Heel genoeglijk, maar ongetwijfeld doodzenuwachtig, zat hij in een mandje, waarboven zich een groot scherm uitstrekte, en daar weer boven hing de ballon. Toen Garnerin op een hoogte van ongeveer duizend meter was aangekomen, kapte hij het koord door waarmee de ballon aan het mandje vastzat, en hevig schommelend en schuddend zakte hij aan zijn parachute omlaag. Dat schommelen en schudden kwam omdat er geen gat in de parachute zat waardoor de lucht kon ontsnappen, zodat een





tuurlijk ook zijn ballons had — niet prettig steeds maar zo'n pottenkijker voor zijn neus te hebben. Daarom werden ze nogal eens aangevalen en ook in brand geschoten door vijandelijke vliegtuigen, die meestal onverwachts op het ding neerdoken. Dat onverwachte moest wel, omdat er in de buurt van een ballon altijd een verbluffende hoeveelheid geschut stond opgesteld. Tijd om de ballon nog net voor zo'n aanval in te halen en de waarnemer in veiligheid te brengen, was er dus vaak niet. Daarom werden die mensen met een parachute uitgerust en zo konden ze, zodra zij de eerste kogels om hun oren hoorden fluiten, naar beneden springen zonder daarbij gevaar te lopen hun benen of hun nek te breken. In hun vliegtuigen hadden eerst alleen de Duitsers, tegen het einde van de oorlog ook de Fransen en Engelsen, en niet te vergeten de Amerikanen, parachutes.

Van de enorme parachutisten-operaties tijdens de tweede wereldoorlog heb je natuurlijk wel eens gehoord. Vooral bij de invasie in Normandië werden op grote schaal parachutisten ingezet. Vergeet ook niet de Slag om Arnhem, die alléén door valschermtroepen werd uitgevochten.

Maar dit allemaal is parachutespringen in militair verband. Dat het ook een machtige sport kan zijn, werd ontdekt in Rusland, waarna veel landen het hebben overgenomen.

Bij de wereldkampioenschappen sportparachutespringen, die begin augustus in Duitsland gehouden zijn, waren teams uit negenentwintig landen... was óók een team uit Nederland, dat de vierentwintigste plaats bezette. Dat lijkt niet zo geweldig, maar in feite is het een fantastische prestatie, want al bestaat hier dan de Eerste Nederlandse Parachutisten Club: de tweehonderd leden van deze club kunnen per jaar misschien twee of drie sprongen maken en hooguit veertig van hen hebben iets aan vrij vallen, aan sky-diving, gedaan. Voor hun training zijn zij aangewezen op het buitenland omdat er in Nederland geen ruimte voor hen is. Driehonderd kilometer



**Boven: De in het grote scherm uitgesneden banen zijn niet het gevolg van een beschadiging, maar zo is de parachute beter „bestuurbaar“. Onder: Het is weer voorbij, dat heerlijke gevoel zo vrij te zijn als een vogel in de lucht: voorbij .... tot een volgende sprong!**



reizen zij, naar Frankrijk, om daar hun sport te beoefenen. Van een eigen vliegtuigje, van een eigen veld, is geen sprake, maar misschien komt dat nog. En dan zullen de resultaten bij de volgende wereldkampioenschappen, die over twee jaar gehouden zullen worden, ongetwijfeld beter zijn. Daar is Steve Groff, de leider van het Nederlandse team, van overtuigd. Hij is Amerikaan, studeert in Nederland, en werkt hard om het sportparachutespringen ook in ons land populair te maken. Over hem en zijn team, dat verder bestaat uit tractorbestuurder Tom Verschoor, student Johan Verhorst en tandarts Bonno Wenkenbach, zullen wij het een volgende keer hebben, wanneer wij ook gaan kijken naar de eisen die voor het beoefenen van deze sport gesteld worden, en naar de opleiding die aan het springen en aan de vrije val voorafgaat!



# Astérix





Caligula Minus is erin geslaagd als Caligula-minix in het dorp van de Galliers door te dringen. Hij staat op het punt achter het geheim van de geweldige kracht van de dorpsbewoners te komen... de toverdrank van de grote druide!











De gevolgen hiervan zullen de Galliërs maar al te gauw ondervinden!



**E**RGENS in Engeland, weggedrukt in de Schotse Hooglanden, lag een onaanzienlijk dorpje met de naam Linwood. Maar toen ongeveer drie jaar geleden een zekere William Rootes het dorpje bezocht en het uitermate geschikt vond om er een nieuwe autofabriek te bouwen, begon er veel te veranderen. In nog geen twee jaar tijds stampste William Rootes — een van de gebroeders Rootes die grote autofabrieken in Engeland bezitten, o.a. Humber-Sunbeam-Singer en Hillman — een enorme fabriek uit de grond. Het „dorpje” groeide en het aantal inwoners werd wel twintig keer zo groot.

Toen de fabriek er eenmaal stond en op volle toeren begon te draaien, duurde het niet lang of er liep een nieuwe auto van de band: de Hillman-Imp, een leuk klein wagentje, dat in Nederland meestal het Hillman-duiveltje wordt genoemd. En omdat de Imp een nieuw soort auto is uit een nieuwe fabriek, heeft hij ook iets bijzonders: de Imp is de eerste Engelse auto met een achterin gebouwde motor, die bovendien nog geheel van aluminium is gemaakt, evenals de versnellingsbak. Nog geen enkele Engelse fabrikant had het aangedurfd om de gebruikelijke voorinligging van de motor te wijzigen, er zelfs niet aan durven denken, bang dat het Engelse koperspubliek — dat ook wat auto betreft nogal behoudende opvattingen heeft — niet zou kopen. De gebroeders Rootes durfden het aan, en met succes, want de

stuurwiel (je moet overigens goed opletten om dat te zien), wat een betere overbrenging bevordert. Je hoeft het stuur maar een beetje te bewegen om de wagen van richting te laten veranderen.

Natuurlijk zijn de aluminium motor en versnellingsbak nog iets apart in de autowereld. Nog niet veel fabrieken voeren hun auto's met dergelijk materiaal uit. De Imp is, met aluminium onderdelen uitgerust, veel lichter dan een andere wagen in zijn klasse en dat bevordert dus een zuiniger rijden. De wegligging gaat er meestal niet op vooruit, hoewel dat met Engelse wagens — en dus ook met deze Imp — nogal meevalt.

Zoals bijna iedere kleine wagen, verbruikt ook het „duiveltje” niet veel benzine. Hij loopt zo ongeveer 1 op 15 en je kunt er een topsnelheid van 125 km per uur mee bereiken. Als je het belangrijk vindt en als je hem goed behandelt dan kun je de Imp in 15 seconden een snelheid van 80 km per uur laten bereiken. Dat is behoorlijk snel voor een kleine wagen. De prijs valt best mee voor een Engelse auto: 5690 gulden.

Er zijn plannen om nog dit jaar ongeveer 150.000 Imps te maken. Of de fabriek in Linwood dat zal halen, valt nog te bezien, maar als je bedenkt dat het „duiveltje” in nog geen twee jaar van een dorp een stad maakte, moet dit ook wel lukken...

# HILLMAN-IMP

Engelsen hebben veel belangstelling getoond voor de wagen. Het „duiveltje” is zo op het eerste gezicht een gewone kleine personenauto, die van voren iets op de Simca 1000 of de NSU Prinz lijkt. Een wagen met een vrij normale lijn; oppervlakkig bezien dan, want als je wat nauwkeuriger kijkt, valt je dat eigenaardig afgeplatte achtereinde op, dat doet denken aan een combinatiewagen. Je kunt hem dan ook als zodanig gebruiken, want als je op een knop duwt, klapt de achterraut automatisch omhoog en kan de opening worden gebruikt voor het laden en lossen.

De Imp heeft een sportieve en pittige motor; dat dankt hij vooral aan de racewagenfabriek van Coventry Climax, die bij het ontwerpen van de motor een stevige vinger in de pap heeft gehad.

Het tweedeurs-wagentje heeft een iets scheef geplaatst



## TECHNISCHE GEGEVENS

**Motor:** achterin geplaatste, lichtmetalen viercilinder kopklepper met bovenliggende nokkenas. De cilinderinhoud is 875 cc, compressieverhouding 1 : 10. Netto vermogen van 39 pk bij 5000 omwentelingen per minuut. Vierversnellingsbak met pook.

**Onderstel:** zelfdragende carrosserie. Onafhankelijke vering voor en achter. Trommelremmen op alle vier de wielen.

**Maten en gewicht:** lengte 3,53 m; breedte 1,53 m; hoogte 1,38 m; wielbasis 2,08 m. Rijklaar gewicht 698 kg. Inhoud benzinetank 27 liter. Draaicirkel 9,30 m.

**Prestaties:** Topsnelheid 125 km per uur. Benzineverbruik 1 op 15. Optrekvermogen van 0 - 80 in 15 seconden.









# Mickey en Goofy

TUSSEN DE OUDE ROMMEL VAN GOOFLY, VINDT MICKEY EEN WAARDEVOLLE POSTZEGEL, DIE PER ONGELUK VERBRANDT. SAMEN REIZEN ZE NAAR DE BANANEN EILANDEN OM DAAR, TERWIJL ZE GRATIS ZOLDERS SCHOONMAKEN, NET ZO'N ZEGEL TE ZOEKEN..







WAT ZULLEN WE NU HEBBEN?

WIJ WILLEN GRAAG HET EEN EN ANDER VAN JULLIE WETEN.

OE-OE-OEI! 'N PISTOOL!



WAT WILLEN JULLIE WETEN?

DAT WEEET JE ZELF HET BEST! NOU?



WISSCHEN BEDOELT HIJ VAN DE POSTZEGEL...

OH! NOU, WE WAREN GOOFY'S ZOLDER AAN HET OPRUIMEN EN TOEN VONDEN WE 'N OUD POSTZEGELALBUM EN.



EN... TOEN VLOOG DE POSTZEGEL WEG IN DE OPEN HAARD EN DAAROM ZIJN WE NU HIER OP DE BANANENEILANDEN.



ZEG, JIJ, GEEN GEINTJES, HË?

IK? IK KEN HELEMAAL GEEN GEINTJES...



ZO KOMEN WE GEEN STAP VERDER. WE SLUITEN ZE OP IN DIE HUT. HIJ IS GEMAAKT VAN GEGOLFD EIJZEREN PLATEN EN IN DIE HETE ZON IS HET NET EEN OVEN.



IK WOU DAT IK WIST WAT JULIE VAN ONS WILLEN!

HOU JE MOND! WIJ ZIJN HET DIE HIER VRAAGEN STELLEN EN NU... NAAR BINNEN!



EN ALS JE DENKT DAT JE GOEDE ANTWOORDEN WEEET, MOGEN JULLIE ER MISSCHIEEN UIT **BROEI LEKKER**, STOMME SPEURHONDEN!



HOORDE JE WAT HIJ ZEI? **SPEURHONDEN!** DAAR BEDOELT HIJ DETECTIVES MEE!

M-MAAR WIJ ZIJN HELEMAAL GEEN DETEKAIVES...



WEEET IK, IK GELOOF VAST DAT ZE ONS VOOR IEMAND ANDERS HOUDEN. MAAR ALS ZE BANG ZIJN VOOR DETECTIVES, **MOETEN** HET BOEVEN ZIJN!

WAT KUNNEN WE DOEN? HET WORDT HIER STRAKS SNIKHEET.



HOE IS HET BINNEN? LEKKER WARM? ALS JULLIE WILLEN PRATEN...

MISSCHIEEN KOM IK TE WETEN, WAAR HET OM GAAT. LAAT IK HET EENS PROBEREN



GOED! IK ZAL PRATEN. ZULKE SLIMME JONGENS ALS JULLIE KAN IK TOCH NIET VOOR DE GEK HOUDEN.

OM TE BEGINNEN WIL IK WETEN, HOE JE GEMERKT HEBT DAT DE DIAMANTEN HIER VANDAAN GESMOKKELD WERDEN.



DIAMANTENSMOKKEL? DIT IS EEN ERNSTIGE ZAAK! IK GELOOF DAT WE ONS IN EEN WESPENNEST GESTOKEN HEBBEN!



KIJK...EH... HET KWAM DOOR...OEF, IK HOUD HET NIET MEER UIT!

IK OOK NIET!

**PLOF! PLOF!**

Natuurlijk is het flink warm in de hut, maar Mickey en Goofy zitten er nog geen vijf minuten in! Kunnen ze het nu echt niet langer uithouden, of... is het misschien een slim plannetje van Mickey om er zo gauw mogelijk uit te komen? Volgende week horen jullie er meer over!



Professor Mortimer, van beroep natuurkundige, wil met zijn bediende Nasir een rustige vakantie doorbrengen in Egypte, waar hij zich wil wijden aan zijn hobby: het bestuderen en onderzoeken van oude Egyptische bouwwerken. Tenminste, dat is zijn bedoeling.

# HET GEHEIM *van de*



Het is kwart voor twaalf 's nachts... een Constellation op de lijn Londen-Cairo vliegt hoog boven de Egyptische kust...

Op datzelfde ogenblik komt professor Ahmed Rassim Bey, conservator van het Egyptologische museum, de wachtkamer van het vliegveld van Amaza binnen.

Kunt U mij vertellen of het vliegtuig uit Londen al is aangekomen?

Het is nu in Effendi, over 'n kwartier kan het hier zijn. Neemt u zolang plaats...

In de Constellation zitten professor Mortimer en zijn bediende Nasir.

Het duurt nu niet lang meer, Nasir, nog een minuut of tien denk ik. Zal blij zijn als we weer op de grond staan!

Ik ook, sahib.

Per slot van rekening zijn we op vakantie en hoe eerder die begint, des te beter! Ik hoop dat mijn vriend Ahmed Rassim ons komt afhalen. Hij heeft me beloofd dat ik mocht deelnemen aan zijn oudheidkundige onderzoeken. Dat is voor mij als natuurkundige een leuke afleiding, bovendien is het een liefhebberij van me. Hij heeft een belangrijke ontdekking gedaan, die nog niet is bekend gemaakt... Wie weet wat er nog gaat gebeuren. Ik ben benieuwd! Maar misschien interesseert het je niet?

Zeker wel, sahib, nou en of!

Intussen heeft een duistere figuur in Cairo een geheimzinnig telefoongesprek...

Hallo? Hier Ben... Nee, niets te melden. Hij is op het ogenblik in de wachtkamer, verwacht een vriend uit Londen... een zekere professor Mortimer... Mortimer, omstreeks twaalf uur landt het vliegtuig...

Hallo? Heb je nieuws? Hoe laat? Mooi, rond middernacht. Doe wat we afgesproken hebben, ja, en als er nieuws is hoor je van me. Ik zal contact opnemen over het „K“-net, afgesproken? Goedenacht...

Het vliegtuig nadert Cairo...

Veiligheidsriemen vastgespen!

Eindelijk. Als jij de koffers in de gaten houdt, zal ik voor de passen zorgen, daarna zien we elkaar weer...

Komt in orde, sahib.

Een paar minuten daarna...

Ja... u kunt landen... daal tot een hoogte van 1000 voet... u hebt voorrang... Verdere instructies volgen... u kunt binnenkomen...

Het toestel volgt de aanwijzingen van de verkeers-toren en landt veilig op het vliegveld van Amaza.





# GROTE PIRAMIDE

Het is nu klokslag twaalf uur. Het toestel staat stil, de trap wordt aangerold en de passagiers stappen uit.

Eindelijk!



Ik ben blij, je hier in Egypte te mogen verwelkomen vriend. Hoe was de reis?

Prima! Hoe maak je het Ahmed? Fijn je weer te zien. Dat is lang geleden.

Als je nu hierlangs komt, gaat het een beetje vlogger. Al die poeskes van de controle is niet nodig. Kom maar mee.

Jij denkt toch ook aan alles, Ahmed!

En terwijl de twee vrienden de paspoorten laten controleren, gaat Nasir langs de douanebeambten.

Het is in orde

Dank u.



Paspoort?



Maar als Nasir naar buiten gaat, voelt hij dat er naar hem wordt gekeken. Hij kijkt om en ziet door 't raam, tussen het douanekantoor en de gang, dat een man, helemaal in het zwart, met een zwarte chauffeurspet op, hem staat te begluren... De man heeft geen vriendelijk gezicht...



Nasir besluit op de vreemdeling toe te stappen, om te weten te komen, wie het is en wat hij wil. De man in het zwart maakt zich echter uit de voeten en verdwijnt in de menigte. Nasir blijft verwonderd staan, aarzelt een ogenblik en...

...neemt dan een besluit. Hij gaat naar de uitgang, rent met zijn koffers.



de hal binnen en ziet tot zijn schrik, dat de man verdwenen is.



Nasir kijkt om zich heen, maar kan hem niet meer ontdekken.



Waar heb ik dat gezicht toch eerder gezien... bij Allah! Ik moet het me herinneren... laat eens kijken.





Gelukkig dat jij voor die papieren hebt gezorgd, anders hadden we hier morgenochtend nóg gestaan. Wat nu?

Ik heb twee kamers in hotel Continental voor je gereserveerd en als... Is dat Nasir niet?

Hé Nasir, wat doe je daar? Wat is er gebeurd? Ben je ergens van geschrokken?

Er stond een chauffeur en hij was mij aan 't begluren. Toen hij merkte dat ik hem zag, verdween hij... die spion!

Een spion? Kom, kom, zo'n vaart zal 't wel niet lopen. Vergeet 't maar. Ga je mee? De professor wacht op ons.

Even later rijdt de Austin van professor Ahmed weg. Professor Mortimer en Nasir gaan naar hun hotel.

Maar geen van drieën merken ze, dat een zwarte Lincoln hen volgt...

Zeg, Ahmed, waarom is de controle bij de paspoorten eigenlijk zo streng?

Sinds een tijdje is hier een gevaarlijke bende aan het opereren, die handelt in verdovende middelen, oude voorwerpen en goud! Bovendien vervalsen zij officiële documenten... Die lui deinen nergens voor terug. Het zijn gewetenloze schurken! Je begrijpt dus waarom onze politie waakzaam is... Zij móét wel...

De Austin, nog steeds gevolgd door de geheimzinnige zwarte Lincoln, stopt voor het hotel „Continental-Savoy”.

Nogmaals bedankt en een goede nacht. Welterusten.

En niet vergeten morgenochtend om 11 uur ben je in het museum! Afgesproken?

Ahmed Bay vertrekt en ook de zwarte Lincoln verdwijnt, maar... Nasir heeft de wagen gezien! Opgewonden staat hij zijn meester aan.

Kijk, daar...

Ja? Wat is er? Wat moet ik zien?

Die zwarte auto daar...

Dat was die man, sahib! Die chauffeur is de spion!

Nou, nou, kalm aan! Jij ziet, geloof ik, overal spionnen! Waarom zouden ze ons in de gaten houden? Wij zijn alleen maar op vakantie!

Nasir maakt zich zorgen: de man in het zwarte pak is een spion!



De volgende ochtend gaat Mortimer naar het Egyptische Museum. Om 11 uur stapt hij er voor de deur uit. Hij is benieuwd naar de laatste ontdekkingen van professor Ahmed Rassim. Zijn vriend wacht hem op.



Ik heb je beloofd, beste kerel, mijn nieuwste ontdekking te laten zien! Als we nu eens eerst een rondje maakten door het museum, dan kom je vast in de stemming.

Ik was net van plan je dat te vragen.



De twee mannen lopen langzaam door de grote zalen en genieten van het tentoongestelde.



Al die prachtige beelden uit het verleden, geweldig!



ACHNATON.

Vreemd figuur.

En de mannen gaan nog verder in het verleden terug...

De oude CHEIK-EL-BELED.

Wat een gevoelig en knap gezicht...



Langzaam maar zeker komen ze tenslotte terecht in het Oude Rijk. Professor Ahmed vertelt...



Dit is Nefertete. Het was een bijzonder knappe vrouw, nu nog, 5000 jaar later! Het is ongelooflijk!

© 1964 Editions Lombard



De grote CHEFREN.

Ja, dit is de grootste vorst uit de geschiedenis. Dat gezicht, hoe wijs en eerlijk...

En Cheops, let eens op zijn gezichtsuitdrukking. Hij is de bouwer van de beroemde Grote Piramide en van hem zelf is alleen dit ivoren beeldje over...



Maar... is dat niet 't raadsel waar alle oudheidkundigen hun hoofd over breken?

Ja, en geloof maar niet dat dit raadsel snel zal worden opgelost!



Mortimer is nieuwsgierig, wat zou de ontdekking van Ahmed Bey zijn?



# DE HAVILLAND SEA-VIXEN

HUGO  
HOOFDTMAN



**N**OG niet zo lang geleden heeft de Britse marineluchtvaartdienst, de Fleet Air Arm, haar vijftigjarig bestaan herdacht, wat met tal van parades en vliegfeesten gepaard is gegaan. Een belangrijke rol daarbij speelde de De Havilland Sea-Vixen, de bekende tweemotorige marinestraaljager met dubbele staart. De Sea-Vixen is een machtig aanvalstoestel, dat aan boord van Britse vliegkampschepen is gestationeerd. We zien op de foto behalve de witte brandstoftanks onder de vleugel de merkwaardige Red Top-

foto is afgebeeld. Een heel typisch kenmerk van de Sea-Vixen vormt de cockpit, die asymmetrisch, dus niet midden op de romp is aangebracht. Vooral als je het toestel in vóóraanzicht ziet, doet dat vreemd aan. In de rompneus is radar aangebracht en verder zijn natuurlijk de vleugels opklapbaar met het oog op de aan boord van vliegkampschepen beschikbare plaatsruimte. De bewapening van het toestel is geweldig, want behalve de vier reeds genoemde Red Top raketten kunnen 28 ongeleide raketten worden meegevoerd in twee intrekbare houders in de romp, terwijl ook bommen onder de vleugels kunnen worden bevestigd. De tweepersoons Sea-Vixen is een machtig wapen van de Britse marine. Maar een nog machtiger toestel zal de Britse Sea-Vixens straks gaan vervangen: de Amerikaanse Phantom II. Hiervan gaat de Fleet Air Arm er een stuk of 60 kopen, die met Engelse Rolls-Royce Spey motoren zullen worden uitgerust. Maar het zal zeker nog enkele jaren duren vóór die Phantom II's klaar zijn. Zolang zullen de Sea-Vixens hun belangrijke rol in de Britse marineluchtvaart blijven spelen!



DE OPLOSSINGEN VAN PAG. 23

## WIE PUZZELT ER MEE?

1. De juiste volgorde is 2-4-1-3. 2. 11 tweevoeters, 6 viervoeters, 1 duizendpoot. 3. sport (9), schaken (8), ontdekkingsreizen (7), dansen (2), muziek (6), het leven der schubvleugeligen (1), koken (3), landbouw (5), film (4). 4. a) een voetbalelftal. b) de twee Jansens uit Kuifjes avonturen. c) een groepje van zeven padvindsters.

raketten, waarmee deze straaljager is bewapend. Ook is in de linker vleugel voorrand een lange „pijp” te zien, die gebruikt wordt tijdens het tanken in de lucht.

Op het ogenblik zijn drie squadrons van de Fleet Air Arm met de Sea Vixen F.A.W.1 uitgerust, maar deze toestellen worden vervangen door de gemoderniseerde F.A.W.2, die op onze

## TECHNISCHE GEGEVENS

### DE HAVILLAND (HAWKER SIDDELEY) SEA-VIXEN F.A.W.2

**Afmetingen:** spanwijdte 15,25 m; lengte 16,95 m; hoogte 3,25 m; vleugelopp. 60,35 m<sup>2</sup>. **Gewicht:** ongeveer 15.900 kg. **Motortype:** twee Rolls-Royce Avon 208 straalmotoren van 4500 kg stuwkracht.

**Geschatte prestaties:** max. snelheid 1100 km/u; plafond 15.240 m; vliegduur 1,5 uur (zonder tanken in de lucht). **Bewapening:** vier Red Top geleide raketten, 24 ongeleide raketten, bommen.





DE SCHAT van

# SCHARLAKEN RACKHAM

De kleine expeditie dringt verder door in het oerwoud van Schateiland, in de hoop iets te ontdekken. En ja hoor! Bobbie komt triomfantelijk aandraven met een groot been. Waar komt dat vandaan....?







Zien jullie het niet? Het lijkt sprekend op Ridder Hadoque! Toch is er iets vreemds...



Ik heb het! Die mond! Zijn stem moet op de inboorlingen wel een geweldige indruk hebben gemaakt, anders hadden ze hem niet zo'n grote mond gegeven. Wat zullen ze gek hebben gekeken als hij brulde: „Die grote kraakvis mag me kraaken!”



**DE GRRROTE KRRRAAKVIS MAG ME KRRRRAKEN!**



© 1964 Casterman

Wat is er kapitein? Hebt u iets ontdekt?



Wie riep dat daarnet?



Wat bedoelt u? Ik dacht dat u het was...

Nee, ik was het niet! Maar... duizend bommen en granaten!



Dacht u... ridder Hadoque?

**DE GRROTE KRRRAAKVIS MAG ME KRRRRAKEN!**



Het kwam van die kant...



Niemand te zien!



Dit eiland is be-behekt! Laten we vlug teruggaan, kapitein... laten we weer gauw aa-aan boord gaan, ik voel me niks pr-prettig hier...

Ik zou zelfs zeggen: la-laten we aa-aan boo-oord gaan... ik voel me niks pr-prettig hier...



Aapmens! Wafelijzer! Ingeblikt sardientje!



Je bent zelf een wafelijzer! En laat je nu 'ns zien, als je durft!



WORDT VERVOLGD